

1. Voorzitter! De fractie van 50PLUS verwelkomt de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. In cultureel en mentaal opzicht behoren de Zweden en Finnen natuurlijk al sinds dat het ons heugt tot onze West-Europese gemeenschap.
2. Het is goed dat zij nu ook de militaire consequentie daarvan trekken. Het voelt als vrienden die in hetzelfde huis komen wonen.
3. Toch heeft deze toetreding niets feestelijks. De aanleiding is een letterlijk bloedserieuze, namelijk de militaire lomphed waarmee Rusland momenteel huishoudt op ons continent.
4. Mensenlevens, ja zelfs ook van de eigen soldaten, hebben geen waarde voor het Kremlin als het gaat om macht.
5. Ook de eigen economie, dus welvaart en welzijn van de eigen Russische burgers, offert president Poetin op aan middeleeuws territoriaal machtsdenken. Wat primitief, maar tegelijk, wat onheilspellend!
6. 50PLUS vertegenwoordigt bij uitstek de generatie die na de Tweede Wereldoorlog in de dreiging heeft geleefd van de Koude Oorlog. Wij herinneren ons de Luchtbrug naar Berlijn, wij herinneren ons Hongarije. Het ijzingwekkende schaken tussen Kennedy en Chroesjtsjov

over de raketten op Cuba. De bouw van de Muur, de opstand in Praag en op het laatst nog Polen.

7. De Koude Oorlog was onaangenaam, vaak onheilspellend. Amerika kwam in 1947 met de Doomsday Clock, de klok die aangaf hoe ver we nog waren verwijderd van totale vernietiging. Deze begon met 7 voor 12 en heeft op 2 voor 12 gestaan. Na de val van het communisme ging hij terug naar 17 voor 12.
8. Die klok stond niet alleen symbool voor dreigende onzekerheid, maar ook voor vastberaden waakzaamheid. We waren bij de les.
9. Na de val van het communisme, na de hereniging van Duitsland, na Gorbatsjov, hoopten wij zo vurig dat botte machtspolitiek voltooid verleden tijd zou zijn.
10. De jeugd zong in die jaren de muziek van Hair.
“When the moon is in the 7th house, and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets and love will steer the stars”. De 21^e eeuw zou de eeuw van de Waterman en van liefde en vrede worden. Weet u het nog?
11. Vrolijk, maar tegelijk ontroerend naïef. We behoefden zelf niet meer waakzaam te zijn. Terwijl wij dansten en zongen zouden de sterren ons de vrede komen brengen.

12. Maar het geweld echode na op de Balkan, de Twin Towers hielpen niet en de Arabische Lente bleek vooral herfst. Het bleef onrustig, maar gelukkig niet té dicht naast de deur.
13. Ook die illusie is nu voorbij. De zinloze verwoesting en het ontredderen van mensen is nog maar één straat verder en is vanuit onze tuin te zien en te voelen. In onze straten lopen de vluchtelingen.
14. Voorzitter! Zweden en Finland zijn sterke landen en allebei delen ze grenzen met Rusland. Deze sterke landen hebben gedurende de gehele Koude Oorlog geen moment gekend dat de dreiging van Rusland zo sterk werd gevoeld dat de NAVO toch het veilige huis zou moeten zijn.
15. Dat gevoel hebben zij nu wel. Voorzitter, dat beangstigt mij. Daarom verwelkom ik beide landen als vrienden van al heel lang, maar ik kan geen blij gezicht zetten. De omstandigheden zijn niet feestelijk, maar alarmerend.
16. 50PLUS verwacht dat Nederland en dat de NAVO Finland en Zweden verwelkomt in de geest en kwaliteit die juist deze landen gedurende de gehele Koude Oorlog hebben laten zien.

17. Dat wil zeggen: ernstig, waakzaam, in een zodanig militaire conditie dat Rusland werkelijk gaat voelen waar de grens ligt, die zij nu zijn overgegaan.
18. De komende jaren zullen niet eenvoudig zijn, ook economisch niet. Het afkopen met geld van het ene probleem na het andere door dit kabinet zal op geen enkele manier meer kunnen.
19. De broekriem komt weer in beeld, voor regering en voor ons allemaal. De welvaartsroes van de mondiale economie is voorbij en de kater laat weer een verdeelde wereld zien, waar alleen het eigen belang telt.
20. Voorzitter, op termijn is dat geen oplossing. Sterker, op termijn is dat fataal. Dat kan niet anders dan leiden tot wrijving, conflict, en uiteindelijk geweld en vernietiging.
21. Laten we daarom doen wat gedaan moet worden. Investeer in een ijzersterke defensie die elke macht afschrikt om zelfs maar naar ons te wijzen.
22. Realiseer je dat onze economie sterke wind tegen krijgt. De internationale markt wordt onrustiger en kleiner. Er zullen regelmatig tekorten zijn aan energie. Intussen moet ook het klimaat prioritaire aandacht houden.

23. En laat ons stoppen in het Westen met politieke polarisatie en verwend welvaartsgekibbel. De problemen zijn een beetje groter dan al die moderne hypes.

24. De vrijheid van het Westen is de basis voor een internationale samenleving waarin elke mens telt en de welvaart breed kan worden gedeeld zonder een onverantwoorde wissel te trekken op onze planeet.

25. Voorzitter, 50PLUS zal dat beeld uitstralen. Vastberaden. Het speelkwartier is voorbij. Wist u trouwens dat de Doomsday Clock op het ogenblik op 1 minuut en 40 seconden voor 12 staat? Zo dicht bij middernacht stond hij nog nooit.